

Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

ÅRSSKRIFT 2008



BERETNING 2007

Året 2007 blev et temmelig skelsættende år for os i lokalhistorisk arkiv.

Først på året blev vi sagt op i vore lokaler, men heldigvis fik vi ret hurtigt lov til at få et lokale på Friskolen.

Så den 1. april flyttede vi arkivet op på skolen igen. Heldigvis har vi gode venner, som stillede op med trailere og arbejdskraft, så det blev klarer på en lørdag.

Men så skulle der sættes på plads og hænges billeder op, og det var også et stort arbejde, men det fik vi også god hjælp til.

Og nu er det i orden, og vi synes selv, vi har fået et drjligt arkiv.

Så skulle der sættes en dør i ind til et lokale, hvor børnene var. Vi søgte ellers kommunen om hjælp til det, men de gav afslag, så måtte vi selv dykke i kassen, og det gik da også.

Vi har været til en del møder rundt om i vores store kommune, for det er jo også noget andet at være arkiv i en

storkommune. Der er ialt 13 arkiver i Assens kommune.

Der er dannet et arkivråd med 2 medlemmer fra hvert arkiv. Arkivrådet har nedsat et udvalg på 5 personer, som så skal forhandle med kommunen. De gør det så godt, at vi nu får meget mere i tilskud end vi fik fra Haarby kommune.

Så skal vi med i et EDB-system, der hedder Arkibas 4. Det vil indebære, at vore registreringer kommer på nettet. Så noget godt kommer der da ud af det.

Folk er ellers gode til at finde op til os – især nyttilflyttede, og vi har heldigvis altid noget, vi kan vise dem om netop deres hus.

Og de bestiller billeder i lange baner, så vi tjener en god skilling der. Det skyldes ikke mindst vores billedmager Erik Juul, som sørger for at de får nogle fine ting.

Torsdag den 9. august havde vi en dejlig tur til Damsbo. Og vejret

*Efter besøget på
Damsbo nød vi
kaffen ved Fruens
Badehus.*



var med os. Det var en pragfuld aften, da vi sad nede ved badehuset og så ud over vandet og drak kaffe. Og takket være Hans Erik Jørgensen fik vi også en masse at vide om landbruget og godset.

Mandag den 8. oktober havde vi Carsten Mogensen til at fortælle os om sit liv som politikmand. Det var meget interessant at høre om.

I november havde vi åbent hus i anledning af Arkivernes dag, og da jeg havde været i avisen dagen før, var det lidt af et tilløbsstykke.

Det var lige før vi skulle ud og låne stole, men det er jo kun dejligt når der er interesse for det vi arbejder med.

IDA GRØNBERG

KARL JYDE

Da der skulle skrives en historie til vores årsskrift, blev jeg bedt om at gøre det, og da det skulle være om gamle dage, kom jeg til at tænke på en meget farverig person, som de gamle har fortalt mig om, nemlig Karl Pedersen, også kaldet Karl Jyde.

Karl Jydes forældre kom fra Ørum og flyttede ind på Skovlund ca. 1920. Familien stammede oprindeligt fra en rakkerslægt fra Vinderup ved Skive. Deraf kom sikkert Karls ubændige trang til at strejfe omkring.

Udover Karl var der 2 sønner i familien. Marinus der slog sig ned på Landevejen 9 og beskæftigede sig som skemager, og boede her resten af livet. Den anden bror Sigvard havde en år-række smedværksted på Assensvej i Faldsled.

Karl overtog det gamle hus over for Jordløse Savværk i 1927, nu Landevejen 84 og Karls enke boede her til sin død i 1979. Herefter blev huset overtaget af Henning Jørgensen, som



Karl Jyde som soldat.

satte det i stand og solgte det til de nuværende ejere Margit og Erik Hjære-Lindby.

Huset blev bygget ca. 1880 af materialer, som stammede fra Rørbæks Mølle, som lå ved Hattebækken. Det var en stampemølle. Huset blev solgt fra Damsbo Gods ca. 1910.

Karl var en meget kendt kryb-

*»Jydehuset«
i Skovmarken
1985.*



skytte, man sagde at han gik på jagt sammen med godsejeren på Damsbo. Godsejeren gik om dagen og Karl gik om natten.

Karl havde lejet 1 tdr. land jagt. Der havde han skudt 6 rådyr, som han solgte til fjerkræslagteriet i Haarby. Så det var en rigtig god jagt, han havde.

Godsejeren på Damsbo ville selvfølgelig ikke finde sig i det krybskytteri, så han meldte Karl til politiet.

Der blev så sendt to betjente ud for holde øje med Karl. Men på en

eller anden måde havde Karl fået opsnuset at de kom, så han blev selvfølgelig hjemme den nat. Og da klokken blev 6 om morgenen stod Karl op og lavede kaffe, og han tænkte såmænd på de to stakler, der havde siddet og passet på hele natten, så han lukkede døren op og råbte: »Vi I have kaffe«.

De svarede vist ikke, men måtte køre hjem med uforrettet sag.

Chr. Rasmussen, som boede lige ved siden af og også arbejdede på Damsbo, ville også gerne hjælpe godsejeren

Ejerliste - Landevejen 84, Jordløse matr. 12e

	Peder Henningsen
	Svend Rasmussen
1929–1979	Karl Pedersen og hustru Jensigne Børn: Meta, Svend, Villy, Ingeborg, Ellen, Musse
1979–1985	Henning Jørgensen
1985–	Erik Hjære-Lindby og hustru Margit

med at fange synderen. Han var vidne til den usandsynlige store mængde vildt, der blev skudt på den ene tønde land. Der hang masser af skind på tørresnoren.

En nat de var lige ved at fange Karl, sprang han i en grøft med vand og gemte sig der.

De traf ham heller aldrig bevæbnet. Han havde altid held til at gemme geværet i et hult træ eller lignen-

de. Så kunne han hente det der, når der var fred og ingen fare.

Udover krybskytteriet beskæftigede Karl sig bl.a. som jernhandler. Han cyklede rundt på en budcykel med lad foran og opkøbte gammelt jern. Han var desuden en dygtig arbejder og velset overalt – lige bortset fra på Damsbo gods.

Karl Jyde døde i september 1962.

IDA GRØNBERG

HUSE, DER ER FORSVUNDET

Luftfoto af Bækgården.

I forbindelse med generalforsamlingen i Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening havde vi lavet en udstilling om huse der er forsvundet. D.v.s. huse

der enten er brændt eller revet ned og ikke bygget op igen.

Her lidt om 2 af de udstillede huse.



BÆKGÅRDEN

Bækgården, der lå på det nuværende Enghavevej, var oprindeligt en fæstegård under Damsbo gods. Jørgen Jensen Bæk var den sidste fæster af Bækgården og han købte den i 1910.

Han mageskiftede noget af Bækgårdens gode jord med Østervangs ringeste jord.

Chr. Odgaard købte gården i 1911 og solgte den i 1940. Han fik fraskilt en del af jordens toft ved salget af

gården. Her byggede han et nyt hus, Landevejen 46.

Kommunen solgte 1965 gårdens markjorder ved Haastrupvejen til sognefoged Sigurd Ditlevsen.

Gårdens bygninger blev nedrevet i 1966 og fjernet af vognmand Søren Skov Martinussen. Gårdens toft blev byggemodnet, fik navnet Bækmarken og blev fuldt udbygget i 1960erne og 1970erne.

*Modstående side:
Udsigt fra Bækgården mod skolen og mejeriet. Det område der senere blev til Bækmarken.*



Fæster- og ejerliste - Bækgården, Jordløse matr. 11a

1664–1672	Anders Hansen
1672–1701	Peder Madsen Børn: Mads Pedersen, Peder Pedersen, Maren Pedersdatter, Anna Pedersdatter
1701–1711	Mads Pedersen Bæk Gift: 1. Anna Jensdatter Højsgård 2. Barbara Madsdatter Børn: Peder Madsen, Hans Madsen, Søren Madsen
1711–1754	Peder Andersen Bæk Gift: Mette Lauridsdatter Børn: Anders Pedersen, Peder Pedersen
1754–1765	Peder Pedersen Bæk Gift: 1. Anna Hansdatter 2. Maren Jeppesdatter Børn: Kirsten, en søn, Hans Pedersen
1765–1769	Unge Mads Jørgensen Bæk Gift: Kirsten Andersdatter Børn: Anders Madsen, Marie Madsdatter, Karen Madsdatter
1769–1808	Jens Jørgensen Bæk Gift: Kirsten Andersdatter, enke efter unge Mads Jørgensen Børn: Mads Jensen Bæk, Maren, Kirsten, Anna, Margrethe og Sidsel Jensdatter, Jørgen Jensen Bæk

1808–	Mads Jensen Bæk Gift: Maren Hansdatter Børn: Kirsten, Johanne, Margrethe og Karen Madsdatter, Jens Madsen Bæk, Maren Madsdatter
–1910	Jens Madsen Bæk Gift: Maren Larsdatter Børn: Ellen Kirstine Jensen, Mads Jensen Bæk, Karen Jensen, Lars Jensen Bæk, Christian Jensen Bæk, Jørgen Jensen Bæk
1910–1911	Jørgen Jensen Bæk Gift: Maren Jørgensen Gården købtes for 21 350 kr.
1911–1940	Jens Christian Nielsen Odgaard Gift: Sara Marie Ellemann Børn: Svend, Ragnhild og Helene Odgaard
1940	Jørgen Nielsen
1940–1944	Erna Høj Larsen
1944–1957	Kristen Jensen Thomsen
1957–1958	Ejner Kroer
1958–1960	Simon Rasmussen
1960–1965	Oluf Larsen
1965	Karl Ejnar Rasmussen



DAGMARHUS

Dagmarhus lå mellem kirkegården og Landevejen 39. Det blev nedrevet for at give plads til en parkeringsplads til kirke og kirkegård.

Huset har sit navn efter Dagmar Hansen der boede i huset fra ca. 1935–1960. Hun var en markant dame, der trods en børnefolk på 10 også arbej-

dede som kogekone og med markarbejde. Derudover skrev hun sange til festlige lejligheder og var med til at starte kvindeudvalget under Socialdemokratisk Forening i Jordløse.

Dagmarhus blev bygget ca. 1870 på en grund frasolgt præstegården af mølleren i Jordløse vindmølle. Huset blev bygget til købmandshandel

Dagmarhus 1955 set fra bagsiden med bl.a. Præstegården og Nygård i baggrunden.

Forretningsdrivende

Købmænd:

1875	Jens Andersen
1895–1910	Jørgen Lindegaard
1923–1928	Martin Pedersen

Skomager:

ca. 1923–1928	Marius Jepsen
---------------	---------------

Barberere:

	Holger Jensen
1934	Viggo Rasmussen
	Chr. Laursen



Dagmar Hansen, der lagde navn til Dagmarhus.

og havde 2 etager ud mod vejen og 1 etage mod haven, idet det var bygget ind i skrænten.

Udover købmandshandel var her også postindlevering indtil den blev flyttet til Landevejen 17 i 1906.

Sognerådet havde møder i en stue på 1. sal, indtil de flyttede over i den gamle skole, Landevejen 20.

Ejerliste - Dagmarhus Jordløse matr. 1c

1875	Jens Andersen
1895	Jørgen Lindegaard
1923	Martin Pedersen
1928	Jens Peder Pedersen
1930	Hans Jacobsen
1955	Jordløse Kommune
1966	Jordløse Menighedsråd

Udover de nævnte havde Dagmarhus flere lejere. De sidste der boede her var Inge og Kaj Madsen, der senere byggede Landevejen 64.

Huset blev nedrevet i 1968 og i 1978 blev parkeringspladsen etableret.

ULLA NYBORG

JORDLØSE-TRUNDERUP
LOKALHISTORISKE ARKIV

Friskolen i Jordløse

Jordløse Møllevvej 14

email: jtarkiv@yahoo.dk

www.jordløse.nu

Arkivet er åbent sidste onsdag i hver
måned kl. 18.30–21.30
(ikke juli og december) samt efter
aftale.

BESTYRELSEN 2008

Ida Grønberg, formand,
6268 1772 / 2729 1770

Kirsten Johansen, kasserer,
6268 1575

Ulla Nyborg, sekretær,
6473 3370 / 2372 0323

Annalise Pedersen
6268 1350

Svend Poulsen
6473 1674 / 2562 8574

